

Æbletræet

KAJ

Modertræet står ved Høed Trinbræt



Æbletræet Kaj fotograferet 22. september 2017.

Grene afklippet til podning af Karen Margrethe Nielsen,
Assens Planteskole og Klaus Eriksen, Magtenbølle, 28.
februar 2017.

Eventyret om æblet Kaj

Lille Kaj og Store Kaj

Kaj var lidt stolt, for der var to ting den dag, som han kunne glæde sig over. Det var hans fødselsdag, 7 år blev han, og en af gaverne var, at han helt selv måtte tage toget fra Høed holdeplads til Flemløse for at besøge sin fætter.

Han havde fået penge til billetten og et dejligt rødt æble til turen, og så tog han sin cykel op til toget. Cyklen var helt ny, for det var den anden gave, han havde fået.

Da han kom til Holdepladsen, var der andre, som skulle med, og det var dejligt, at der var nogle, han kendte.

Æblet så dejligt ud, og det var som om det sagde: Spis mig, Spis mig, og når et æble siger sådan, så må man adlyde.

Men inden han var færdig, kom toget, og så var det med at komme indi toget og skynde sig med at blive færdig, før konduktøren kom. Det var et vindue åbnet, og ud med skroget, og det var det.

Kaj tænkte aldrig mere på det æble,

- men det var der en solsort, der gjorde. Den fik øje på skroget, og den vidste, at der inde i æblet var et kernehus med lækre æblefrø, så den hakkede løs i skroget, og selv om den var omhyggelig, blev ét frø liggende og glemt.

Men frøet spirede og blev til et lille træ, og mange år senere blev det til et stort træ.

Lige ved siden af træet boede der en rigtig landmand med marker og en traktor til at pløje og harve med.

Han kom tit forbi træet, og da æblerne var dejligt røde, prøvede han at smage, og de smagte godt.

Han fortalte om det dejlige æbletræ til alle, der ville høre på det, og en af den var Karen Margrethe fra planteskolen i Asens, og en vinterdag tog hun ud til landmanden, og fik lov til at tage grene fra træet, og dem brugte hun til at lave ny æbletræer af. Det hedder at pøde.

Da landmanden hed Kaj ligesom drengen, der havde fødselsdag, kaldte hun træet Kaj, og det er det træ, vi planter i dag.



Så fine er æblerne,
der hedder Kaj.
De er plukket den
22. september.
2017, som ikke var
et godt æbleår. Der
kom frost, da træ-
erne blomstrede,
og der var ikke ret
megen sol.

Trænummer 9
Koordinat 55 14,070 010 02,044
Farve skræl rødgrøn
Farve kød hvid
Størrelse mellem
Smag surneutral
Modenhed nej 20/8



Den 20. au-
gust så æb-
let sådan
ud, og det
smagte ikke
så godt den
dag.

Træet var med i Mod.Strøm projektet ”Selvsåede Æbletræer mellem Flemløse Station og Høed Trinbræt”, som blev gennemført af Flemløse Voldtofte Landsbylaug og Assens Kommunes Æblefestival.



Her er toget, som Lille Kaj kørte i på sin fødselsdag. I kan ikke se ham, for han var den første, der kom ind, og han skulle jo nå at spise æblet, før konduktøren kom og solgte billetter.

Sådan finder du træet.

Laden, du kan se på billedet, ligger på Ruegyde 5, 5620 Glamsbjerg.

Find jernbaneoverskæringen, og stil dig, så du ser det, du ser her. Nu skal du bare gå over 110 sveller, og så er du ved træet, det står til venstre, og Store Kaj har ryddet lidt omkring træet.



Lavet til Assens Kommunes Æblefestival: Hjerteforeningen går æblefestivalen i gang, 11. okt 2017 af Ingemann Jensen.